

THÁNG 1: ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. (01.01)

Tin mừng: Lc 2, 16-21

"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Đó là lời Chúa.

Văn hào nổi tiếng người Pháp là Victor Hugo kể lại câu chuyện này. Trong cuộc Cách mạng Pháp vào năm 1790. Một người mẹ và hai đứa con của bà, bị đuổi khỏi nhà của họ. Họ lang thang qua những rừng cây và đất hoang trong vài ngày. Họ sống nhờ rễ cây và lá. Vào sáng thứ ba, họ ẩn trốn trong bụi cây, nhưng hai người lính đã lôi họ ra. Vị sĩ quan thấy rằng họ đang đói, vì vậy ông đã cho họ một ổ bánh mì Pháp. Người mẹ giành lấy nó như một con thú đói, rồi chia nó thành hai và đã cho mỗi đứa con một miếng. Viên sĩ quan nhìn thấy sự việc này và hỏi người lính: *"Bà mẹ không bị đói sao?"*. *"Thưa không,"* người lính trả lời, *"Bởi vì bà ấy là một người mẹ"*.

Lại thêm một lần nữa, chúng ta đang ở thời gian khởi đầu của một năm mới. Và năm mới là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu nhiều hứa hẹn mừng vui. Những nỗi buồn, những sai lầm, mất mát và nỗi đau của năm cũ đã qua đi nhường chỗ cho hy vọng và hứa hẹn mới. Có lẽ nhiều người trong chúng ta bắt đầu năm mới với tiếng pháo nổ hoặc tiếng nhạc mừng xuân, nhưng Đức Trinh Nữ Maria gợi ý cho chúng ta thời điểm bắt đầu của kỷ nguyên mới với một tâm tình: *"..Còn Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng."* (Lc 2:19)

Ngày đầu năm mới Dương Lịch, Giáo hội cử hành lễ trọng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Trong thời Giáo hội sơ khai, mọi người tranh luận về câu hỏi mà Chúa Giêsu đã chất vấn các môn đệ: *"Người ta nói Thầy là ai?"*. Tuy nhiên, nó không còn là một câu hỏi để so sánh Chúa Giêsu với Ê-li-a hay Gio-an Tẩy Giả hoặc tin rằng Ngài là Đấng Cứu Thế. Các cuộc tranh luận đặt nghi vấn là: Có

phải Chúa Giê-su chỉ là Thiên Chúa hoặc chỉ là một con người như bao người, hoặc Ngài vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật cùng một lúc?. Công đồng Êphêsô năm 431 tuyên tín với quyền giáo huấn cao nhất của Giáo Hội tuyên bố rằng: Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là con người thật. Sự thật này về Chúa Giêsu đã được làm rõ bởi các tiêu đề cho Mẹ Maria là mẹ của Ngài: Theotokos. Bà là Mẹ (*ngụ ý Chúa Giêsu theo bản chất con người*) của Thiên Chúa (*nghĩa bản chất thần thánh của Chúa*).

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo (GLCG. Số 501) *Chúa Giêsu là người Con duy nhất của Đức Maria. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ trải rộng cho hết mọi người đã được Chúa Giêsu đến cứu độ. “Người Con mà Mẹ sinh ra, Thiên Chúa đã đặt ‘làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc’ (Rm 8,29), tức là các tín hữu, mà Mẹ đã cộng tác vào việc sinh hạ và dạy dỗ họ với tình yêu từ mẫu”*. Nói cách khác, Đức Maria không chỉ là mẹ của Chúa Giêsu mà cũng còn là mẹ của chúng ta.

Chúng ta hãy trở lại những gì Mẹ Maria đã cho thấy, có nghĩa là, để bắt đầu năm mới với một suy niệm. Trước hết chúng ta hãy **cảm tạ Chúa** vì những gì đã xảy ra cho chúng ta trong năm vừa qua. Dù đã xảy ra điều tốt hay xấu, vui hay buồn, thành công hay thất bại. Hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta vẫn còn tồn tại. Nếu chúng ta có sự khôn ngoan trong sự phân biệt, tôi nghĩ rằng tất cả những gì đã xảy ra trong năm qua đã góp phần thuận lợi hay bất lợi cho chúng ta tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn vào những ngụ ý và trong ý nghĩa này, chúng ta có thể phát triển ý thức của chúng ta sự việc ấy. Nhưng trên tất cả những phước lành đều đến từ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và chúng ta cần tạ ơn trong mọi hoàn cảnh đó, vì đó là điều mà Chúa muốn (1Tx 5, 18). Lòng biết ơn dành cho kẻ khiêm nhường. **Những kẻ kiêu ngạo không thể biết ơn vì họ nghĩ rằng họ không nợ bất cứ điều gì với bất cứ ai, thậm chí không mắc nợ đối Thiên Chúa**. Lòng biết ơn tạo ra hạnh phúc. Một người biết ơn là chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống bởi vì người đó có một trái tim rộng mở cho những gì sắp đến.

Thiên Chúa trao phó ngay cả Người Con duy nhất của Ngài, từ lúc Chúa Giê-su là một hài nhi bé nhỏ mong manh dưới sự chăm sóc của Đức Mẹ. Vì vậy, khi chúng ta bắt đầu làm bất cứ công việc gì, nhất là bắt đầu một năm mới, chúng ta hãy **phó thác chính mình** và tương lai cuộc đời của chúng ta, **gia đình của chúng ta, mọi sự thuộc về chúng ta** dưới bàn tay của Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Thiên Chúa và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta.