

THÁNG 2: ĐỨC MARIA, DÂNG CON TRONG ĐỀN THÁNH. (02.02)
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC. (11.02)

Tin mừng Luca 2:22-32 - Dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ.

²² Và khi đã đầy ngày, lúc phải làm lễ tẩy uế cho các dâng theo luật Môsê, thì Ông bà đem Hài nhi lên Yêrusalem tiến dâng cho Chúa - ²³ như đã viết trong Luật Chúa là mọi trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh dâng kính Chúa, ²⁴ và chiếu theo điều đã dạy trong luật Chúa - để dâng làm lễ tế một cặp chim gáy hay hai bồ câu tơ.

²⁵ Và này, ở Yêrusalem có một người tên Symêon, một người công chính và mộ đạo, những ngóng đợi niềm an ủi của Israel, và Thánh thần ở trên ông. ²⁶ Ông đã được Thánh Thần linh báo là sẽ không phải chết, trước khi thấy được Đức Kitô của Chúa. ²⁷ Được linh cảm ông đến Đền thờ; và khi cha mẹ bỗng Hài nhi Yêsu đến để làm theo điều lệ Luật dạy về Ngài, ²⁸ thì ông đã ẵm lấy Ngài trên tay, mà Chúc tụng Thiên Chúa và nói:

²⁹ "Giờ đây, lạy Chúa, xin để tôi tớ Người ra đi, chiếu theo lời Người trong bình an,

³⁰ Bởi chung mắt tôi đã thấy ơn Người cứu độ,

³¹ Người đã dọn sẵn trước mặt muôn dân,

³² Ánh sáng mạc khải cho dân ngoại, và vinh quang của Israel dân Người".

Đó là Lời Chúa.

Tháng Hai chúng ta suy niệm về lễ Đức Maria Dâng Chúa trong đền thờ. Có 4 ý tưởng để suy niệm hôm nay:

1. Chúc lại những người con sinh ra từ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tại sao Chúa Giêsu phải được Hiến Dâng trong đền thờ? Theo truyền thống Do Thái cổ xưa, một đứa trẻ không thuộc về cha mẹ, cho dù đứa trẻ được cha mẹ sinh ra, nhưng thuộc về Thiên Chúa. Truyền thống này giúp chúng ta hiểu về sự hướng dẫn của Thiên Chúa cho Moses. Theo Luật Môsê, mỗi con trai đầu lòng, cho dù con trai của người hay của loài vật, đều thuộc về Thiên Chúa. Trong trường hợp con trai đầu lòng, đứa trẻ phải được chuộc hoặc mua lại. Phong tục này nhắc nhở dân được tuyển chọn là Thiên Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ và cứu các con đầu lòng Do Thái trong khi các con trai đầu lòng của người Ai Cập bị giết (Xh 13: 2, 12-13).

2. Thanh Tẩy người mẹ.

Người mẹ Do Thái trong Luật (Lev 12: 2) phải được thanh tẩy khỏi sự ô uế sau khi sinh con. Dĩ nhiên Mẹ Maria không cần phải thanh tẩy vì Mẹ là một trinh nữ trước khi sinh, trong và sau khi sinh Chúa Giêsu ra đời, nhưng Mẹ đã thực hiện theo Luật quy định. Việc thanh tẩy được thường được thực hiện trong hội đường

địa phương nhưng Mẹ Maria và Thánh Giuse quyết định thực hiện việc thanh tẩy tại Đền thờ Jerusalem.

Trong sinh hoạt xã hội, một số những quan chức chính phủ đã lợi dụng chức vụ và đòi hỏi cư xử như những nhân vật quan trọng. Không giống như Mẹ Maria đã làm cho dù Mẹ không buộc phải thực hiện việc thanh tẩy.

3. Ông Simeon gọi Chúa Giê-su là Ánh Sáng và việc làm phép Nến.

Nến được làm phép trong ngày Mẹ Maria dâng Con vào Đền thờ để tưởng nhớ đến những lời của Thánh Simeon nói về Chúa Kitô. Simeon gọi Chúa Giêsu là Ánh Sáng và ông hát lên lời chúc tụng với niềm vui: "Bây giờ mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho tất cả các dân tộc, một ánh sáng soi đường cho dân ngoại và vinh quang cho dân tộc Israel," (các câu 30-32). Trong quá khứ, những ngọn nến đã được làm phép và rước, biểu hiện Chúa Giêsu là ánh sáng của thế giới. Ánh sáng được tượng trưng từ những ngọn nến, chúng ta sử dụng trong Thánh Lễ, đặc biệt là nến Phục Sinh, cây nến Giáng sinh và cây nến rửa tội. Tất cả những ngọn nến đại diện cho tình yêu, sự ấm áp và niềm vui của Chúa Kitô.

4. Mô hình tuyệt vời của vợ chồng hiệp nhất trong việc thực hành đức tin và nuôi dạy con cái trong đức tin.

Trong đoạn Tin mừng hôm nay tường thuật về việc cả cha và mẹ của Chúa Giêsu, cùng nhau, làm một cuộc hành trình dài đến Jerusalem để dâng Con đầu lòng cho Thiên Chúa trong Đền Thờ, là luật của Thiên Chúa đòi hỏi mọi người dân Do Thái phải làm.

Nếu cha mẹ có nghĩa vụ phải cung cấp cho con cái của họ với những nhu cầu cơ bản của cuộc sống về vật chất, thì họ cũng có bổn phận phải giúp cho con của họ những gì là cơ bản hơn trong đời sống đức tin của họ vào Thiên Chúa. Không có cha mẹ nào nghĩ rằng, cho phép con cái của họ tự quyết định xem con cái muốn đi học hay không, hoặc cho phép con cái muốn tìm hiểu các ngôn ngữ thông thường hay không, hoặc cho phép con cái muốn là một công dân của đất nước của họ hay không. Cha mẹ luôn quyết định cho con cái khi chúng còn bé nhỏ. Cha mẹ cũng hiểu biết rằng khi chúng lớn lên, chúng có thể tự quyết định để tiếp tục với những gì mà cha mẹ đã chuẩn bị cho họ hoặc đã không chuẩn bị cho chúng. Chỉ có những cha mẹ thiếu sự hiểu biết sẽ từ chối để gửi con đến trường hoặc dạy một đứa trẻ ngôn ngữ và truyền thống của họ nhân danh tôn trọng sự tự do của con chọn. Cũng như việc các bậc cha mẹ khôn ngoan đưa con mình đến Nhà thờ để lãnh nhận Bí tích rửa tội khi chúng còn sơ sinh.

Là một Kitô hữu và hơn nữa là một quân binh của Mẹ Maria, chúng ta phải học từ mẫu gương của Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu mà thực hiện điều Thiên Chúa muốn trong cuộc sống phản ánh sự khiêm tốn và tuân theo Lễ luật.